

*Toespraak bij de opening van de tweede locatie van Exodus Utrecht op 25 november 2010
door drs. J.D.W. Eerbeek, voorzitter Exodus Nederland*

Beste mensen van Exodus Utrecht,

Van harte wil ik jullie namens Exodus Nederland feliciteren met de viering van de opening van de tweede locatie van het Exodushuis aan de Eendstraat.

Mooi dat jullie deze uitbreiding van de opvangmogelijkheid van ex-gedetineerden konden realiseren. Bijzondere financiering – gemeente betrokken

Exodus wil, hier in Utrecht en op vele andere plaatsen in het land, in huizen en in heel veel vrijwilligers, verbonden zijn met mensen in de gevangenis als ze vastzitten en ook als ze vrijkomen.

Afgelopen dinsdag sprak één van de bewoners van het Exodushuis in Utrecht tot een groep gevangenispredikanten en pastores. Het thema was ‘de inhoud en de betekenis van het Exodusprogramma voor bewoners’. Hij vertelde hoe hij over Exodus had gelezen in de gedetineerdenagenda van het justitiepastaat en hoe hij vervolgens contact had opgenomen met Exodus en er een aanvraag voor plaatsing was ingediend. Hij had zijn levensverhaal geschreven en het was opgestuurd en toen moest hij wachten. Bijzonder vond ik wat hij over dat wachten zei, want er zat een zekere spanning in dat wachten. Zou die nieuwe kans hem worden gegeven..?

Hij kreeg een brief van Exodus. En wat hij daarover zei ontroerde me bijzonder. ‘Ze schreven me dat ik welkom was in Exodus. Ik vond het heel mooi om dat te lezen’, zei hij, ‘dat ik na de detentie ergens welkom ben. Het heeft me heel erg goed gedaan en me gesterkt in mijn beslissing.’

Op een symposium van het Diaconaal Centrum in Haarlem vorig jaar, zei de theoloog prof.dr. Erik Borgman dat we misschien niet zozeer over re-integratie moeten praten, maar meer de mensen in de gevangenis moeten uitnodigen om met ons mee te doen in de samenleving. En mgr van Luyn sprak ooit over ‘inzetten op participatie’. We hebben jullie nodig!

In een Exodushuis en ook in de begeleiding door vrijwilligers, gebeurt veel op allerlei terreinen om gedetineerden en ex-gedetineerden toe te rusten voor een nieuwe levensweg. En in de complexe problematiek is veel nodig, ook in een aanbod van nieuwe kansen en in de training van nieuw gedrag.

Exodus biedt professionele begeleiding. Maar daar hoort nog iets bij: het gaat om professionele begeleiding met compassie. En in die compassie zit dat we ook door het niet altijd makkelijke gedrag van onze bewoners heen willen kijken en dat we zoeken naar aanknopingspunten in wat ze te bieden hebben.

In Exodus bieden we niet alleen begeleiding, maar we willen een thuis voor ze zijn waar ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien om een nieuw leven te beginnen.

Wat we ze mogen laten voelen, iedere dag weer, is dat ze welkom bij ons zijn. Dat ze ons ter harte gaan. En dat we ze vast willen houden, ook als het moeilijk is.

Exodus wil iets van een samenleving representeren die mensen die vrijkomen met open armen weer ontvangt.

Dat beeld met die open armen heb ik voor jullie meegenomen. Als geschenk bij deze opening. Het is speciaal voor jullie gegoten van tin. En ik vraag jullie om het op een centrale plaats in het huis neer te zetten.

In dit symbool kun je zien waar het in Exodus om gaat. Een huis met open armen voor mensen op weg een nieuwe toekomst tegemoet. Een huis met open armen als het goed gaat, maar een huis ook met open armen voor jou als het programma soms moeilijk voor je is, en als je het niet meer vol kunt houden. Dan kun je aan dit beeld zien dat je hier thuis mag zijn en iedere dag welkom bent om met al die mensen in Exodus samen te vechten en te knokken voor een stukje perspectief in jouw leven.